

Meijel Oogstdankviering, ZA. 21 september 2024, 19.00 uur - met Die Heimatkapelle

Opening : Egerländer Musikanten March.

Dit is een **mars**, die ook altijd gebruikt werd door **Ernst Mosch** en zijn "Egerländer Musikanten".

Tussen de lezingen : My Dream.

Een mooi muzikaal werk, met **trompet solo die Luuk Franssen en Johan Theeuwen** uitvoeren.

*Droom maar lekker weg onder deze muzikale klanken. En denk lekker terug, aan de mooie zomer vol met lekkere geuren en smaken van de producten voor de **oogst**.

Bij de Offerande : Rausende Birken.

Dit is een wals. Te vergelijken met de Berken-,bomen die wij kennen van de Peel en die in onze Dorpsstraat zijn geplant. De bladeren geven in het voorjaar maar ook in het najaar een fijn, subtiel geluid. Ze ritselen zachtjes en bewegen zo mee op de wind. Vandaar : **Rauschende Birken**.

Bij de Communie : Ja wenn es Böhmisich wird.

Hier horen wij, wat Böhmische Volksmuziek is. Het nodigt uit om gezellig wat te praten, natuurlijk met een biertje erbij. Zelfs om gezellig een feestje te bouwen. Dit mag natuurlijk ook wanneer de **oogst** is binnengehaald. Even de gedachten op iets anders zetten.

Sluiting : Im sonningen Süden.

Afscheid neemt **Die Heimatkapelle**, met een muzikale noot die volop het mooie Zuiden ademt. Spaanse klanken worden afgewisseld, met herkenbare muziek uit de Spaanse gebieden. Het geeft een zonnig gevoel waarbij mensen tevreden en goed gemutst zijn. Ga met een glimlach naar huis evenals aan het einde van de **Oogst**. De klus is geklaard en wij mogen tevreden zijn...