

## De Sacramentsprocessie in Meijel *(in de vorige eeuw)*

De Sacramentsprocessie was vroeger op de 2<sup>e</sup> zondag na Pinksteren, waarbij de Pastoor een geconsecreerde hostie (het "Heilig Sacrament" of "Allerheiligste") in een monstrans op plechtige wijze door de straten van Meijel droeg. De Pastoor droeg daarbij een koorkap en liep onder een processiehemel.



Tijdens deze jaarlijkse Sacramentsprocessie trok de lange processie van verenigingen, bruidjes, bestuurders en geestelijken door Meijel.

Volgorde der Processie:

1. Kruis met misdienaars.
2. Jongensschool.
3. Meisjesschool.
4. Jonge Garde.
5. Kleine Maria Congregatie.
6. Maagden met Mariabeeld.
7. Grote Maria Congregatie.
8. Boerinnenbond.
9. Overige vrouwen.
10. Harmonie.
11. Jongens-Congregatie.
12. Jong Nederland.
13. Zangkoor.
14. Bruidjes.
15. H. Sacrament, begeleid door Kerkbestuur en misdienaars.
16. Gemeente bestuur.
17. Schutterij (als erewacht langs het H. Sacrament.)
18. Kajotters.
19. Jonge Boeren.
20. Jonge Middenstand.
21. Voetbalclub.
22. H. Familie.
23. Kath. Arbeidsbeweging.
24. Kath. Middenstand.
25. Boerenbond.
26. Overige mannen.
27. De H. Stede.

volgorde in 1951 (bron: Weekbericht voor Meijel)



De route van de Sacramentsprocessie ging via de Mariakapel in de Dorpsstraat,



naar de **H. Familiekapel** aan de Krèmmer,



en dan naar de **kapel van St. Antonius van Padua** bij de Hof.



Vervolgens trok de Processie verder en werd als laatste de **H. Corneliskapel** in de Molenstraat aangedaan.

Tijdens de Sacramentsprocessie beschouwde de buurt, aan wie deze kapel behoorde, het als een grote eer om alles prachtig te 'sieren'.

\*\*\*\*\*

Tot midden jaren '60 ging het zo z'n gangetje. Hierna veranderde de kijk, mede onder invloed van "*de zgn. roerige jaren '60....*" op dit kerkelijk gebeuren. Ook in Meijel.

De roerige jaren waarin alles kon en mocht. Met lange haren en in minirok of spijkerbroek vochten we ons vrij van de jaren '50. Provo's en hippies luidden het nieuwe tijdperk in met opwindende muziek. Ook in huis gingen de ramen open en werd de spruitjeslucht langzaam maar zeker verdreven door de televisie die in elke huiskamer een prominente plek kreeg. Minder naar de kerk, meer naar school, minder werken en meer seks. Het roer ging definitief om.

In het weekbericht voor Meijel verschenen diverse ingezonden stukken.

En vanaf 1966 komt er een kentering en krijgt Meijel een verkorte uitgave, met jaarlijks een andere route. Dit tot ergens midden jaren '70.....!



## Ingezonden

(Buiten verantwoording der redactie)

### SACRAMENTSPROCESSIE HOE LANG NOG ?

Afgelopen zondag hebben we weer het groot Kerkelijk gebeuren: de sacramentsprocessie, mogen beleven, of „meevieren” zoals dat tegenwoordig heet. Helaas bestaat er voor „vieren” tegenwoordig blijkbaar weinig interesse, want de deelname was dunnetjes, bedroevend dunnetjes. Waar was onze schooljeugd?

Iedereen heeft tegenwoordig de mond vol van opvoeding en begeleiding. Hoe zit dat dan?

Daags tevoren was de jeugd aan en in het Deurnese kanaal beter vertegenwoordigd.

Waar was onze opgroeiende jeugd, die zo schijnt te worstelen met de problemen van de „vrijtijdsbesteding”?

Op die vroege morgen was er toch nog nergens dansen of beatmuziek!

Waar waren de volwassenen, mannen en vrouwen?

Heeft men dan zo weinig interesse meer? Of heeft men het tegenwoordig zo druk? Moest men persé zo vroeg al met de AUTO naar het Sevenumse zwembad? Moest men al persé zo snel aan de KAARTTAFEL zijn? Moest men al persé zo vroeg in het tuintje gaan „ZONNEN” ?

Of was men nog te moe, omdat men 's avonds tevoren te lang had gekeken naar de TELEVISIE?

Wat hebben we het goed! Inderdaad!

Mogen we dan niets hebben? vraagt de ander. Natuurlijk, maar men zal zich toch wel dienen af te vragen WAT men hebben wil.

Maar ja, de sacramentsprocessie dit jaar was beduidend minder; de carnavalsoptocht daarentegen groter. Er wordt nu reeds verteld, dat de carnavalsoptocht 't volgend jaar nóg groter wordt.

De deelname aan de sacramentsprocessie het volgend jaar, laat zich wel raden!

Waar gaan we naar toe? Naar een altijd durende carnaval? Naar een tijd dat alles constant op zijn kop staat? Wellicht houdt men dan weer eens een processie, misschien ter „besteding van de vrije tijd”. Misschien ook „ter afleiding”.

Maar vooral (niet vóór) maar tegen de „vruchten der aarde”, omdat we moe zijn van het vele gulzige plukken van deze, o zo wrang gebleken vruchten.

Criticus.

## Ingezonden

(Buiten verantwoordelijkheid van de redactie)

Geachte criticus,

Naar aanleiding van uw ingezonden stuk „Sacramentsprocessie, hoe lang nog?” in het Weekbericht voor Meijel van vrijdag 17 juni l.l. zou ik graag iets willen zeggen over uw schrijven. Op de eerste plaats betwijfel ik of de Sacramentsprocessie een groot kerkelijk gebeuren is. Vroeger was dit inderdaad het geval, maar of dit meevieren nu nog zo'n grote indruk op ons maakt geloof ik helemaal niet. Dit blijkt wel uit de belangstelling die er voor dit feest nog bestaat.

„Iedereen heeft tegenwoordig de mond vol van opvoeding en begeleiding”, schrijft u, maar u vergeet dat de tegenwoordige jeugd een hekel heeft aan begeleiding, en van alles voorgekauwd te krijgen. Ze wil liever zelf iets ervaren en zelf haar eigen weg bepalen. Het is dus ook zeer begrijpelijk dat deze jeugd, die hierom niets beter of slechter is dan de jeugd van vroeger, niet zo erg enthousiast voor zo'n evenement is waarvan zij de tendens nauwelijks of helemaal niet kent. Daar tegenover staat dat zij de bedoeling van carnaval wel kent, n.l. het uitgelaten zijn en onbekommerd vrijuit kunnen gaan, waardoor men even uit de sleur van het dagelijks reële en harde leven weg is.

Verder tipt u nog de vrijetijdsbesteding aan. Als een Sacramentsprocessie voor u vrijetijdsbesteding is, dan moet u er elke week een houden, dat is uw zaak. Maar als ik mijn vrije tijd daarentegen anders besteed en niet aan die processie wens deel te nemen, dan is dat ook mijn zaak en niet de uwe. U hoeft er dan ook helemaal geen op- of aanmerkingen over te maken wat ik wél en wat ik niet doe. Dat doe ik toch ook niet over uw bezigheden?

„Mensen gaan met auto's naar het Sevenumse zwembad. Anderen zitten al te kaarten of liggen in hun tuintje te zonnen.” Als u dat allemaal zo goed weet, dan komt het mij sterk voor dat u zelf ook niet aan de Sacramentsprocessie hebt deelgenomen. Bovendien vind ik het dan vrij grof dat er dan door iemand die er zelf ook niet was kritiek wordt uitgeoefend op diegenen die deze gang ook niet zijn meegegaan.

Deelname aan een processie is een persoonlijke zaak zoals het hele christelijke beleven dat is. Als er kritiek op wordt geleverd, dan is dat een aantasting van het privé-leven en de vrijheid van het bekritiseerde individu zelf. Als de een zondagmiddags naar voetbal of handbal of wat dan ook gaat kijken is dat zijn zaak, en als een ander aan een processie deelneemt of al dan niet op zondagmorgen naar de kerk gaat dan is dat ook de zaak van deze laatste persoon. De mens heeft een vrije wil en dus het recht op een eigen persoonlijk leven en op een eigen persoonlijke overtuiging en de beleving ervan. Laten we dit proberen te verwezenlijken en ons daarbij richten naar de leus van de Bond zonder Naam: „Verbeter de wereld, begin bij uzelf”.

'n Jeugdige criticus



### MEDEDELINGEN

1. De **Sacramentsprocessie** trekt dit jaar door Dorpsstraat, Kalisstraat; zegen bij Mariakapel; Trambaan, Pastoor Woutersstraat, Pater Willemsplantsoen, Pastoor Frischestraat en zo naar de kerk, waar de processie besloten wordt met het gezamenlijk zingen van Tantum ergo, waarna het lied „Aan U, o Koning der eeuwen”, dat begeleid wordt door de harmonie.
2. Volgorde van de processie: 1 kruis met misdienaars; 2 jongensschool; 3 meisjeschool; 4 KMG; 5 maagden met Mariabeeld; 6 MBL; 7 VKAJ, 8 RKMSV afd. handbal, 9 overige meisjes, 10 Boerinnenbond, 11 KAV, 12 overige vrouwen, 13 harmonie, 14 zangkoren, 15 bruidjes, 16 beide schutterijen als erwacht, 17 H. Sacrament, voorafgegaan door misdienaars en begeleid door kerkbestuur, 18 burgemeester en wethouders, 19 Jonge Boeren en Tuinders, 20 KAJ, 21 RKMSV afd. voetbal, 22 drumband St.-Nicolaas, 23 NKV, 24 middenstand, 25 Boerenbond, 26 overige mannen, 27 drumband St.-Willibrordus.

Bron: uit weekbericht voor Meijel 1966.

### MEDEDELINGEN

1. De **Sacramentsprocessie** trekt dit jaar door Schoolstraat, Hagelkruisweg, Aan Sanders' Molen, Meester Jochemsstraat, Hoek, Schoolstraat naar Raadhuisplein, waar de processie wordt besloten met het gezamenlijk zingen van „Tantum ergo”, waarna het lied „Aan U, o Koning der eeuwen”, dat begeleid wordt door de harmonie, gezongen wordt, waaronder het Allerheiligste begeleid door misdienaars en kerkbestuur naar de kerk wordt gebracht. Het Raadhuisplein zal vanaf half tien tot na de processie als parkeergelegenheid afgesloten zijn.
2. Volgorde van de processie: 1 kruis met misdienaars; 2 jongensschool; 3 meisjeschool; 4 KMG; 5 maagden met Mariabeeld; 6 MBL; 7 VKAJ, 8 RKMSV afd. handbal, 9 overige meisjes, 10 Boerenbond, 11 NKV, 12 overige vrouwen, 13 harmonie, 14 zangkoren, 15 bruidjes, 16 beide schutterijen als erwacht, 17 H. Sacrament, voorafgegaan door misdienaars en begeleid door kerkbestuur; 18 burgemeester en wethouders; 19 Jonge Boeren en Tuinders; 20 KAJ, 21 RKMSV afd. voetbal, 22 drumband St.-Nicolaas, 23 NKV, 24 Middenstand, 25 Boerenbond, 26 overige mannen, 27 drumband St.-Willibrordus.

Bron: uit weekbericht voor Meijel 1967.

### ATTENTIE

**H. Sacramentsprocessie.** Opstelling om 10.00 uur in de Kerkstraat. Route: Kerkstraat - Kapelkesweg - Bejaardenoord (zegen met het Allerheiligste) - Kerkveld - Schoolstraat - Kerk. In de kerk is de sluiting van de processie.

Wij verzoeken de betreffenden om op deze route geen auto's te parkeren.

Opstelling: Drumband St.-Nicolaas - Kruis - De Wielewalen - K.M.G. - alle Dames - Mariabeeld begeleid door bruidjes - Harmonie „Eendracht” - Zangkoor - Allerheiligste begeleid door kerkbestuur en leden van de schutterijen - B & W - alle Mannen - Drumband St.-Willibrord. De kinderen trekken mee met de ouders. Alle kinderen mogen als bruidje mee trekken en komen samen op het kerkplein bij de zij-ingang van de kerk.

Wij nodigen alle parochianen uit om mee te trekken en tijdens de processie te bidden.

Bron: uit weekbericht voor Meijel 1974.

**H. Sacramentsprocessie.** Opstelling om 10.00 uur. Route: Dorpsstraat-Kurversweg-langs de Bosrand (Holleweg) -rustaltaar- Heufkesweg-Kerkstraat. In de kerk is de sluiting van de processie met de Zegen van het Allerheiligste. **Wij verzoeken de betreffenden om op deze route geen auto's te parkeren.**

Opstelling: Drumband St. Willibrord - Kruis - De Wielewalen - Jong Nederland - alle Dames - Mariabeeld, begeleid door bruidjes - Harmonie Eendracht - Kerk. zangkoor -Allerheiligste begeleid door kerkbestuur en de leden van de Schutterijen - B & W - alle mannen - KPJ en MBL - Drumband St. Nicolaas.

De kinderen trekken mee met de ouders. Alle meisjes mogen als bruidje meetrekken, zij komen samen op het Kerkplein bij de zij-ingang van de kerk. Wij nodigen alle parochianen uit om aan de processie deel te nemen en samen te bidden.

Bron: uit weekbericht voor Meijel 1975.